

## Menuet

Wie leest er in deze tijd nog een boek van Louis Paul Boon. Je hebt de naam gehoord op school, maar hij stond niet op je leeslijst. Ik kan dit boek wel aanraden. Lekker in het Belgisch Nederlands geschreven en ook bijzonder gemaakt. Het gaat over een man, diens vrouw en hun dienstmeisje. Geen van drieën krijgen een naam. Ieder van hen verteld een bepaalde episode uit hun gezamenlijke leven vanuit hun eigen standpunt.

Eerst de man. Hij werkt in een vrieshuis. Hij is heel anders dan zijn vrouw die van kletsen houdt en van hard werken, die nog naar de kerk gaat en een bepaalde conservatieve moraal heeft.

Daarna het meisje, dat nog op school zit en dat begluurd wordt door de man en aan het werk gezet wordt door de vrouw. Zij voelt zich verwant aan de man en doet wat schamper over de vrouw. Ze heeft wel in de gaten dat de vrouw verleid wordt door haar zwager en ze zinspeelt daar ook op. Net als de man is ze geïnteresseerd in bizarre krantenberichten. Als de man thuis komt te zitten wegens een val in het vrieshuis, zoekt ze toenadering tot hem en raakt ze hem aan op intieme plekken. Op dat moment komt de vrouw binnen, Dat is ook het einde van het boek, merken we pas aan het eind.

Dan komt de vrouw. Ze vertelt ook over de verschillen met haar man en ze vertelt ook hoe ze erin trapt als de zwager haar verleidt en overrompelt. Ze wordt er helaas wel zwanger door, terwijl ze niks met kinderen heeft. Ze ziet in haar kraambed hoe het meisje en haar man de baby tussen hen in houden en hoe hij dan naar de borst van het meisje reikt. En in de laatste bladzijde betrapt ze haar man met het meisje.

Schrijver

[Boon, Louis Paul](#)

Jaar uitgebracht

1955

Jaar gelezen

2026

Genre

Fictie

Informatie

[Op Wikipedia over Menuet](#)