

Hedonia

Autobiografisch boek van Kees van Kooten. Zijn vrouw is vertaalster van de films van Woody Allen en gaat die interviewen in de VS. Van Kooten doet alsof hij bang is dat de echtgenote ten prooi zal vallen aan Woody Allen en hij is een beetje jaloers. Er staan veel komische voorvallen in dit boekje, o.a. uit de jeugd van de schrijver. De beschrijving van een optreden van Wim Kan in een promotiefilmpje vind ik grappig. Je kunt je helemaal voorstellen hoe dat eraan toe ging. Het grappigste vond ik nog de opmerking van de dochter toen de deksel van de theepot in een kopje viel bij het ontbijt. Het kopje was nog van het oude servies, gelukkig niet stuk. Jammer dat het geen nieuw kopje was, vond het wijsneusje, want dan was het nog fijner geweest dat het niet kapot was.

Lees de link hieronder maar en lees vooral dit leuke boek.

Schrijver

[Kooten, Kees van](#)

Jaar uitgebracht

1984

Jaar gelezen

2026

Genre

Non-fictie

Informatie

[Wikipedia over het boek](#)