

Bittere bloemen

Er zijn heel wat lovende recensies over dit boek te vinden. Maar ik heb het uitgelezen omdat ik over de helft was. Het gaat over de avonturen van Julius Hammer, ex-rechter, ex-politicus, ex-schrijver die tegen zijn zin en op aandringen van zijn niet geliefde dochter met een cruiseschip meegaat. Hij komt aan op Corsica en gaat van boord om sigaartjes te kopen. En dan komen er in het verhaal heel wat gebeurtenissen uit het verleden terug: zijn moeder wordt voor zijn ogen uiteengereten door een bom in de oorlog, hij heeft lesgegeven aan beginnende auteurs waaronder Pearlene, zijn opname in het ziekenhuis wegens een beroerte.

Pearlene is een jonge vrouw waarop Hammer verliefd wordt en die hij uit het oog verloren is. Toevallig heeft zij op het cruiseschip een waarzeggersact. Zij herkent hem en zij helpt hem verder als hij op Corsica in moeilijkheden komt omdat hij niet goed ter been is. Ze neemt hem zelfs mee naar een filmset waar ook Nicole Kidman een rol heeft. Hammer wordt weer helemaal verliefd op Pearlene, die hij Leentje noemt. Hij komt erachter dat Leentje met een vrouw vrijt. Einde verliefdheid. Hij wordt teruggebracht naar het schip waar hij in het zwembad valt en verdrinkt.

Best aardig geschreven maar dat gezemel van Hammer over Leentje gaat toch een keer de keel uithangen. De gedachten van Hammer over de string van Pearlene waarvan hij een glimp heeft opgevangen of over de al of niet geschoren poes van de dame. Het zal allemaal wel. Ik heb het uitgelezen maar dit boek zit niet in mijn top-100.

Schrijver

[Brouwers, Jeroen](#)

Jaar uitgebracht

2011

Jaar gelezen

2026

Informatie

[Boekenkrant](#)

[Hebban](#)