

## Grace

Niet actueel zoals het andere boek, [Lied van de profeet](#), maar ook wel weer een aangrijpend verhaal. Grace wordt door haar moeder uit huis gesleurd, de haren worden kortgeknipt, in mannenkleden gehesen en ze wordt weggestuurd om geld te gaan verdienen. Het is De Grote Honger in Ierland, midden in de negentiende eeuw. Haar broertje Colly vlucht met Grace mee, maar hij komt al vrij snel om. Ook een beetje jammer voor de lezer want Colly blijft vrijwel het hele boek een stemmetje in Grace en soms neemt Grace de gedaante van Colly aan als er bijvoorbeeld extra lef nodig is. Gracer vindt het geklets van Colly nogal irritant en dat vind ik eerlijk gezegd ook.

Grace trekt een paar jaar door Ierland en maakt ontzettend veel ellende mee. Die honger duurde ook een jaar of vijf. Miljoenen mensen zijn omgekomen. De Engelsen gingen desondanks door met het leeghalen van het land. De mensen waren rechteloos. Hier en daar komt dat ook terug in dit boek.

Net als in *Lied van de profeet* worden er veel dromen uitgebreid verteld. Begrippen als Samhain en de pooka worden gebruikt. Ze komt langs plaatsen in Ierland waar ik zelf ook geweest ben. Altijd leuk om te volgen.

Zeker heel mooi boek om te lezen, maar als je moet kiezen, raad ik aan om te beginnen met *Lied van de profeet*. *Grace* is in het Engels gepubliceerd in 2017, maar in 2025 pas als vertaling uitgekomen, dus na de vertaling van *Lied van de profeet* dat toch later in het Engels uitkwam.

Schrijver

[Lynch, Paul](#)

Jaar uitgebracht

2017

Jaar gelezen

2025

Genre

Fictie

Informatie

[Samhain op Wikipedia](#)

[Pooka op Wikipedia](#)

[Smitaki's boekenlust over Grace](#)