

[In de naam van de zoon](#)

Er zijn vast ergere dingen in het leven dan de zoon te zijn van Prins Bernhard. Oscar van den Boogaard is er kennelijk de buitenechtelijke zoon van. Hij heeft een sul van een stiefvader gehad en van zijn echte vader kreeg hij niet veel meer dan af en toe een enveloppe met geld. In dit boek rekent Van den Boogaard definitief af met deze tragedie. Daar kunnen we blij mee zijn. Dan kan hij eindelijk eens een mooi boek gaan schrijven, want schrijven kan hij zeker.

Ik heb het ingedeeld bij de fictie.

Schrijver

[Boogaard, Oscar Van den](#)

Jaar uitgebracht

2023

Jaar gelezen

2024

Genre

Fictie

Informatie

[Recensie in Humo](#)