

Noodlot

Het boek is geschreven in 1890 maar dat kan het "jaar gelezen" van de site niet weergeven. De roman *Noodlot* is bewerkt om het ouderwetse Nederlands eruit te halen. Daarmee is het een heel goed leesbaar boek en spannend. Voortdurend heb je het gevoel dat je in je hoofd naar een toneelstuk kijkt. Ik zal het verhaal hieronder samenvatten.

Het verhaal gaat over Frank Westhove, een Nederlander in goeden doen die in Londen woont. Daar klampt een vriend uit het verleden bij hem aan: Bertie, een klaploper die overal in de wereld is mislukt en nu aan lager wal is geraakt. Hij wordt als een verzopen katje door de wat naïeve Frank in huis genomen en aangekleed en gevoed. Uiteindelijk wordt Bertie opgenomen in de leefsfeer van Frank, die alles voor hem betaalt.

Bertie blijkt de profiteur die hij van nature is en hij blijft jaren plakken. Daarnaast bij hij ook een bedrieger en intrigant. Op een reis van Bertie en Frank naar Noorwegen, ontmoeten zij Eve, een Engelse jonge vrouw die met haar vader reizen maakt. Frank en Eve worden verliefd en maken trouwplannen. Beiden Voelen daarbij het Geluk. Bertie voelt al aan dat zijn parasitaire leventje zal moeten eindigen zodra Frank zal trouwen. Zijn hersenen bedenken plannetjes, buiten hem om zo lijkt het. Hij brengt Eve aan het twijfelen of Frank wel 100% voor haar gaat en hij hint erop dat Frank misschien gevoelens heeft voor een vrouw uit het uitgaansleven. Als Eve haar wantrouwen bespreken moet met Frank, barst de bom want Frank voelt zich in zijn eer aangetast. Het komt tot een breuk.

Als Frank probeert de relatie te lijmen met excuusbrieven, weet Bertie te voorkomen dat de brieven ooit aankomen. Hij haalt Frank over om een nieuwe start te maken met een wereldreis. Berooid komen ze terug. Ze vestigen zich tijdelijk in Den Haag, precies de plek waar Eve vaak met haar vader naartoe gaat met in het achterhoofd dat ze daar Frank misschien zal tegenkomen. Het Lot voorziet natuurlijk in een ontmoeting. Samen komen Eve en Frank tot de ontdekking dat de kwade genius achter hun breuk vriend Bertie is. Frank slaat Bertie tot moes en Eve is daar getuige van. Bertie sterft. Hij heeft zich nog wel verdedigd met zijn natuur: zijn hersenen maken de lelijke plannetjes vanzelf aan. Kan hij er wat aan doen dat hij zo is gemaakt?

Frank zit voor de moord twee jaar in de gevangenis in Den Haag. Hij zal als hij vrijkomt met Eve trouwen. Ergens is Even nog wel bang voor hem. Ze heeft gezien dat Frank een mens kan doodslaan. Frank merkt dat en wil met haar breken zodat Eve een leven zonder hem kan beginnen. Daarna zou hij uit het leven stappen door inname van gif. Beiden kunnen toch niet zonder elkaar en ze besluiten samen te sterven door inname van het gif. Eigenlijk is die daad de enige die ze zelf in de hand hebben. De rest was allemaal gevolg van het Noodlot.

Echt een leuk boek, leest vlot, met een verantwoording aan het eind.

Schrijver

[Couperus, Louis](#)

Jaar uitgebracht

1900

Jaar gelezen

2024

Genre

Fictie

Informatie

[Op DBNL](#)