

## [Biecht aan mijn vrouw](#)

Het eerste boek dat ik van Pieter Waterdrinker las en in het begin moest ik even de gang krijgen omdat hij wat gekunsteld begon. Maar hij vertelt uiteindelijk vlot een verhaal dat vast nooit zal gebeuren maar voor een deel vast wel is gebeurd. De hoofdpersoon mag tijdens de covid-pandemie in een appartement logeren waar normaal gesproken alleen de groten der aarde mogen verblijven. Daaromheen vertelt Waterdrinker een heel verhaal over wat hij vandaaruit beleeft en inderdaad komt er een geheim uit het verleden naar boven op ongeveer tweederde van het boek, iets wat hij zijn vrouw eigenlijk zou moeten vertellen, maar niet durft op te biechten. Zo'n ingewikkelde stap leek het mij nou niet, maar ik ken zijn vrouw niet. Een vermakelijk boek, met humor geschreven. Ik zal in de bieb nog eens een boek van hem zoeken.

Schrijver

[Waterdrinker, Pieter](#)

Jaar uitgebracht

2022

Jaar gelezen

2024

Genre

Fictie

Informatie

[Op Hebban](#)