

Niemand zoals ik

All my puny sorrows

Op de kaft van dit boek van de Canadese schrijfster staat de een citaat van Margaret Atwood: "Deze roman is een schot in de roos". Ik vind het een schot in het hart. Deze autobiografische roman raakt je diep. Het is een met heel veel humor geschreven roman over verdriet, over twee pientere zussen en hun van oorsprong mennonitische familie.

De oudste zus, Elfrieda, "Elf", is een begaafd concertpianiste die erg lijdt onder depressies. Eigenlijk wil ze een einde aan haar leven. Zij vraagt haar jongere zus, de schrijfster Yolandi, "Yoli" om haar te helpen. Ze wil naar Zwitserland om daar euthanasie te krijgen. Yoli houdt te veel van haar zus om meteen in te stemmen, maar ze overweegt wat ze kan doen om haar zus te helpen, want haar zus helpen om dood te gaan is ook liefde.

Intussen gebeurt er heel veel met de familie om deze twee zussen. Yolandi heeft haar handen al vol aan haar werk, haar kinderen, haar moeder en haar mislukte relaties.

Elfrieda schreef haar initialen als AMKM: Al Mijn Kleine Muizenissen, All My Puny Sorrows. Zij heeft het uit haar lievelingsgedicht. Ik vind het raadselachtig waarom de Nederlandse vertaling "Niemand zoals ik" als titel heeft.

Als je dit boek leest, denk je meteen: hiervan moeten ze een film maken. Nou ja, dat is gedaan.

Schrijver

[Toews, Miriam](#)

Jaar uitgebracht

2014

Jaar gelezen

2023

Genre

Fictie

Informatie

[De film](#)

[Op Wikipedia](#)

Op Tzum