

Een ontgoocheling

Louis de Keizer is sigarenhandelaar en voorzitter van 'de Lustige Whistspelers'. Zijn zoon Karelkje moet maar advocaat worden in plaats van zijn vader opvolgen. Een ontgoocheling, milde spot, humor.

Dit pocketboek is ongeveer 100 pagina's. Ik had het in twee uurtjes uit. Een boek van Elsschot kun je niet naast je neerleggen.

Info

[Op Wikipedia](#)

Schrijver

[Elsschot, Willem](#)

Jaar uitgebracht

1921

Jaar gelezen

2023

Genre

Fictie