

Jaag de ploeg over de botten van de doden

Zomergasten

Vorige maand was Bibi Dumon Tak te gast in Zomergasten van de VPRO. Zij gaf een tip voor dit boek, o.a. omdat het gaat over de afkeer van de jacht. Een prima tip, want ik heb echt genoten van dit boek. Een weerspannige ouder vrouw is de hoofdpersoon. Ze woont in een Pools bergdorpje bij de grens met Tsjechië., dat in de winter praktisch verlaten is. Zij is fel tegen de jacht. Haar honden zijn omgebracht door jagers. Daar is zij van overtuigd. Er gaan wat prominenten dood. Daar verklap ik niks mee want het boek begint met de eerste overledene. Heerlijk, zoals de schrijfster deze vrouw beschrijft: op zichzelf, bezig met astrologie en de natuur, selectief in vriendschappen, niet zo gehecht aan bezit. Ze geeft iedereen in haar omgeving een bijnaam: Grootvoet, Buikman enz. Echt leuk. Nou, lezen dit boek en je zult verrast worden.

Info

[Bibi Dumon Tak in Zomergasten, podcast](#)

[Recensie die iets te veel verklapt](#)

Schrijver

[Tokarczuk, Olga](#)

Jaar uitgebracht

2009

Jaar gelezen

2023

Genre

Fictie