

De kleindochter

Die Enkelin

In het Duits uitgebracht in 2021 als *Die Enkelin* en in de Nederlandse vertaling uitgebracht in 2022. Geschreven door Bernhard Schlink die ik alleen ken van de verfilming van zijn roman *Der Vorleser: The Reader* met Kate Winslet. Omdat ik die film prachtig vind, verwachtte ik nogal wat van deze roman. Ik werd niet teleurgesteld Ook weer een mooi verhaal, waarin weer heel veel aandacht is voor de relaties van de hoofdpersonen. Boekverkoper Kaspar is een man die heel subtiel omgaat met de personen in zijn avontuur. Hij begrijpt heel goed hoe de gevoeligheden liggen. Hij is getrouwd met Birgit die hij heeft geholpen om te ontsnappen uit de DDR. Er blijkt een dochter te zijn, Svenja, die in de DDR door de vader, een partijfunctionaris, en diens vrouw is opgevoed. Ook Svenja heeft een dochter, die opgroeit in een rechts-extremistische omgeving. Dat is de kleindochter, Sigrun.

Het boek maakte me van alles duidelijk. Ten eerste hoe de relatie met Birgit in elkaar stak. Verder vooral hoe het zit met die rechts-extremisten in de voormalige DDR. Je begint te begrijpen waarom het complotdenken daar zo aanwezig is. Het is ontroerend te lezen hoe die opa een relatie weet op te bouwen met een kleindochter die in eerste instantie gewoon vijandig is.

Schrijver

[Schlink, Bernhard](#)

Jaar uitgebracht

2021

Jaar gelezen

2023

Genre

Fictie

Informatie

[Op Tzum](#)