



Felgekleurde tulpen

Weekje Egmond

Na Koningsdag zijn we een weekje in Egmond aan Zee geweest. Natuurlijk hebben we de hele omgeving goed geïnspecteerd. Er waren nog heel veel velden met bloeiende bloemen, de natuur was prachtig en er is ook nog eens een rijke historie. We gaan vast nog een keer, schreef ik in 2023. We zijn ieder jaar teruggekomen en in 2025 zelfs twee keer een week. Het blijft mooi en in de provincie is genoeg te zien.

Duin

Eén van onze eerste tochten ging met de fiets door het Noordhollands Duinreservaat. Daarin wordt drinkwater gezuiverd. Het water komt o.a. uit het

IJsselmeer en wordt de duinen ingepompt o.a. bij "de kwal". In de duinen kan het water bezinken en wordt het gefilterd door het zand. Later wordt het schone water weer opgepompt, verder gezuiverd en uiteindelijk naar de bewoonde wereld geleid. Het is een prachtig gebied om in te wandelen en te fietsen.

Een enthousiaste wandelaar is even voor mij op de knieën gegaan om allerlei plantjes aan te wijzen. De meeste van die plantjes zien we in Twente niet vaak, denk ik. Maar ik ga voortaan nog beter opletten. De saxifraga (foto hieronder) is met een heel klein bloemetje aanwezig. Inmiddels staat hij ook [bij ons in de tuin](#), maar wel een stuk groter.



Vanaf een kijkduin



de kwal



Boshyacint langs de weg

Info

[Het duinreservaat op Wikipedia](#)

[Het duinreservaat op PWN](#)

Bollenvelden

Volgens mensen die we tegenkwamen was het bijzonder dat er nu nog veel bollenvelden in bloei stonden. Blijkbaar zijn de bloemen meestal al weg in de eerste week van mei. Gelukkig voor ons, want we konden mooi genieten van de kleuren. Op een foto hieronder staat een gele tulp eigenwijs te wezen in een veld met bijna paarse tulpen. De volgende dag kwamen we weer langs dat veld en was de gele tulp helaas verdwenen.



Rood-gele tulpen



Bollenvelden bij Egmond 2025

Historie

Hier en daar kom je een stukje vaderlandse geschiedenis tegen. Er is een ruïne in Egmond met een standbeeld van de graaf van Egmond die onthoofd is in Brussel, omdat hij te liberaal dacht over de godsdienst. Alkmaar is heel dichtbij en daar is de historie voelbaar en zichtbaar. Alkmaar heeft ook culinair veel te bieden. Je kunt er ook nog eens lekker winkelen.



Lamoraal van Egmond met ruïne
Afbeelding



Waag Alkmaar

Medemblik



Kasteel Radboud Medemblik 2025

Als we in Egmond zijn, gaan we ook wel wat verder weg: Alkmaar, Haarlem, Hoorn, De Rijp, Holysloot etc. In 32025 waren we in Medemblik, een mooi oud stadje met een bakkerijmuseum, een kasteel en een stoommachinemuseum en natuurlijk de historische spoorlijn. Het weer was deze keer wat minder en dus hebben we de musea goed bekeken.

Info

[Over Kasteel Radboud](#)

Stoommachines



stoommachine breda





Haven Medemblik

Info

[Egmond aan den Hoef op Wikipedia](#)