

Dankbaarheid

Een woord van dankbaarheid

Het boek is in het Frans uitgebracht in 2019. De Nederlandse vertaling in 2021. Een erg ontroerend boek over steeds verdergaande afasie en over dankbaarheid. Voor het uiten van dankbaarheid zijn woorden nodig en er moet een moment voor zijn om die woorden te uiten.

Mischk Seld is een oudere joodse dame die steeds minder taal tot haar beschikking heeft. Ooit heeft ze zich ontfermd over buurkind Marie, die nu volwassen is en zich bekommerd om haar vroegere buurvrouw. Jérôme is de logopedist in het verpleeghuis. Mischk is al heel lang op zoek naar het echtpaar dat haar in de oorlog heeft opgenomen. Ze moet hen ooit nog eens kunnen bedanken. Marie, Mischk en Jérôme zijn in de verschillende hoofdstukken telkens aan het woord.

Een boekje van 150 pagina's. Een mooi verhaal. Ook mooi hoe de afasie wordt uitgebeeld.

Schrijver

[Vigan, Delphine de](#)

Jaar uitgebracht

2019

Jaar gelezen

2023

Genre

Fictie

Informatie

[Op Frankrijk boeken](#)