

Tikkop

Idealisme tegen realiteit

Ik ben nooit in Zuid-Afrika geweest, het land waarin deze roman zich afspeelt. Eén van de redenen is dat het zo'n problematisch land waar de verschillen groot zijn en bijna niet bij elkaar te brengen, eerst door het racisme, dat niet weg is natuurlijk, en nu door de grote verschillen tussen arm en rijk.

Deze roman gaat over twee blanke mannen die ooit opgeleid werden om als geheim agenten deel te nemen aan de bevrijding van de apartheid. De een, Donald, komt uit een vissersdorp en de ander, Mulder, gaat er op bezoek. De strijdbaarheid zit er bij Donald nog goed in, maar hij is dan ook in het land geboren. Mulder kan het als Nederlander meer van een afstand beschouwen. Ze proberen één jongen te redden van ten minste de tik, de chrysal meth. Er gaat heel veel niet goed, maar Mulder is optimistisch en misschien ook wel naïef. Ik vond het een heel fijn geschreven roman. Een boeiend verhaal. Die 221 pagina's heb je zo uit en dan heb je een mooi boek gelezen.

Schrijver

[Dis, Adriaan van](#)

Jaar uitgebracht

2010

Jaar gelezen

2022

Genre

Fictie

Informatie

[Op Letterenfonds](#)