

Een tevreden lach

Identiteit

Een heel actueel verhaal uit een tijd dat het woord gender volgens mij nog niet was gebruikt in het Nederlands. Een mooie geschiedenis over Simone Baling, geneeskundestudent, die op vrouwen valt en neigt naar wat traditioneel mannelijk is. Een heel gezoek naar hoe ze nou eigenlijk moet worden. Lena, een prostituee, bij wie Simone langere tijd onderdak vindt, zegt: "Jij zou eens bij ons uit de buurt weg moeten, want daar heb je het veel te gemakkelijk. Jij moet eens gaan proberen je eigen te durven zijn onder mensen van je eigen stand. En laten ze dan maar eens wat van je zeggen als ze zien hoe je bent." Uiteindelijk gaat het wel die kant op.

Schrijver

[Burnier, Andreas](#)

Jaar uitgebracht

1965

Jaar gelezen

2022

Genre

Fictie

Informatie

[Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren](#)