

De verlossing

Waar blijft de film?

Een roman die klinkt als een klok. In één adem uitgelezen. Toevallig ook precies 100 jaar na de publicatie en dat merk je alleen maar aan enkele woorden en aan het armoedige platteland dat niet meer bestaat. In het nawoord in de editie uit 2017 die ik las, schreef Eric Rinckhout: *De Verlossing* smeekt trouwens om een verfilming. Er moet een miniserie van gemaakt zijn [volgens Wikipedia](#).

Schrijver

[Elsschot, Willem](#)

Jaar uitgebracht

1921

Jaar gelezen

2021

Genre

Fictie

Informatie

[Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren](#)