

Wil ik lezen

Verlanglijstje

Soms kom ik wel eens een titel tegen die ik wil onthouden: in de krant, op TV enz. Vaak vergeet ik het later weer, maar als ik het ergens noteer, kan ik er later nog op terugkomen. Vaak laat ik het boek dan reserveren bij de bieb.

- De wereld van gisteren van Stephan Zweig - autobiografisch
- De tienduizend dingen van Maria Dermoût