

Uit het leven van een hond

Het verhaal is niet zo heel ingewikkeld. Het is een beschrijving van een dag waarin van alles gebeurt. Schurk, de hond van 56-jarige IC-verpleegkundige Henk van Doorn zal op korte termijn doodgaan ten gevolge van hartfalen. De diagnose door de dierenarts zit er in, de uitnodiging van broer Freek voor de barbecue voor de verjaardag van dochter Rosa, de ontmoeting met de ongeveer even oude Mia waar Henk verliefd op wordt en het is wederzijds. In het verhaal wordt beschreven hoe de relaties zijn en hoe Henk in het leven staat. Dat wordt allemaal op een bijzondere manier en gedetailleerd beschreven. En die beschrijvingen, overdenkingen, bespiegelingen, terugblikken en toekomstverwachtingen bepalen de sfeer in het boek. Er staan heel veel passages in waarvan ik dacht: dat heb ik ook wel eens gedacht, gedaan of gewild, maar toch nooit zo op papier gezien. Het eindigt optimistisch. Een heel leuk boek om eens te lezen.

Vaak kies ik een boek omdat ik er iets over heb gelezen in de krant bijvoorbeeld. In dit geval stond er in een boekenbijlage van de krant, dat een boekhandelaar zat te wachten op "de nieuwe Kollaard". Ik koos eerst maar de oude Kollaard. Ik wacht nu ook op de nieuwe om die te gaan lezen zodra die in de bieb te vinden is.

Schrijver

[Kollaard, Sander](#)

Jaar uitgebracht

2019

Jaar gelezen

2025

Genre

Fictie

Informatie

[Scholieren.com boekverslag](#)