

Een schitterend wit

Kvitleik

Jon Fosse won in 2023 de Nobelprijs voor zijn werk. Dat was reden om in de bieb eens een paar boeken van hem te lenen. Dit mooie boekje stond in de kast. Voor een andere titel, *Slapeloos*, ben ik nummer 7 in in de wachtrij omdat ze er maar één van in de regio hebben. Zoeken op de Bibliotheek online levert geen enkel werk van zijn hand op. Nou ja, zeg, de Nobelprijswinnaar!

Een schitterend wit is een vertelling over een man die uit verveling op pad gaat met de auto. De volgende straat linksaf, dan rechtsaf, weer linksaf enz. Hij komt vast te zitten op een bospad, besluit om uit te stappen en het bos in te lopen op zoek naar hulp. Het gaat sneeuwen en hij verdwaalt. Heel geleidelijk vloeit het verhaal over van iets banaals - uit verveling gaan rijden - tot iets mystieks: de man beschrijft eigenlijk hoe hij doodgaat. In dat mystieke ziet hij een mooi wit licht en zijn ouders. Ook zij weten niet hoe je het bos uit kunt komen. De man ondergaat het. Wat moet je ook anders met de dood.

Door het hele verhaal is de man met zichzelf in gesprek en zit hij te wikken en te wegen. Daarvan is de lezer getuige. Een mooi boek. Nu nog proberen andere titels van Fosse te scoren.

Schrijver

[Fosse, Jon](#)

Jaar uitgebracht

2023

Jaar gelezen

2024

Genre

Fictie

Informatie

[Over Fosse op Wikipedia](#)

[Op Tzum](#)