

De dagen

Een prachtige bundel gedichten die allemaal iets hebben met de dood en het vergaan. Bij het lezen van [Nachttrein](#) moest ik denken aan het tegengestelde gedicht [Achterlangs](#) van Willem Wilmink, zeker één van mijn favoriete gedichten. In *Achterlangs* merk je dingen op en ontmoet je mensen. In *Nachttrein* zie je bijna geen steek behalve iemand achter een raam die jou niet eens ziet.

Bezoek van vader spreekt me ook heel erg aan, omdat ik nog wel eens met mijn jong overleden vader zou willen praten. Ik heb vragen genoeg.

Weer mooi werk van Willem van Toorn, die ik pas heb ontdekt na zijn overlijden.

Schrijver

[Toorn, Willem van](#)

Jaar uitgebracht

2020

Jaar gelezen

2024

Genre

Fictie

Trefwoorden

[poëzie](#)