

De omwenteling

De bevrijding van de vrouw in enkele sprongen. De schrijfster neemt de geschiedenis van haar moeder als voorbeeld. De maatschappelijke ontwikkelingen komen daarbij vanzelf aan bod. Juist omdat ze echte personen neemt - oma, moeder, zus - is dit zo'n spreken boek. Mijn eigen moeder kwam erin tot leven. De omwenteling is nog niet voltooid. De volgende generatie moet het vervolg gaan schrijven.

Schrijver

[Jansen, Suzanna](#)

Jaar uitgebracht

2022

Jaar gelezen

2023

Genre

Non-fictie

Informatie

[Op de site van de auteur](#)

Trefwoorden

[emancipatie](#)