

De volksverhuizingen

De geschiedenis van West-Europa 375-800

Dit boek gaat over de periode tussen de oudheid en Karel de Grote. Het gaat over de volksverhuizingen in Europa, hoe nieuwe volkeren zich aanpasten en hun omgeving beïnvloedden, de overgang van eeuwen Romeinen naar de vroege middeleeuwen. Blijkbaar weten we wel veel over deze periode, ook al lijkt het een gat in de geschiedenis. Dit boek van meer 590 pagina's toont dat aan. Harrison laat hoofdrolspelers uit deze periode tot leven komen en beschrijft daarnaast hoe men tussen 400 en 800 dacht en politiek bedreef. Fascinerende literatuur.

Schrijver

[Harrison, Dick](#)

Jaar uitgebracht

2020

Jaar gelezen

2024

Genre

Non-fictie

Informatie

[Bij de uitgever](#)