

De onderwaterzwemmer

Onschuldig

Een roman in drie delen. In het eerste deel, in Wellseind in 1944, moet Tin, de hoofdpersoon, een jonge jongen, met zijn vader de rivier zwemmend oversteken. Het gaat niet goed en Tin krijgt de schuld dat vader nooit werd gevonden. In het tweede deel, in Charleville in 1974, gaat Tin met zijn echtgenote Het Foster Parentskind van de school van zijn vrouw zoeken in Afrika. Dat wordt ook een drama. Ook al kan hij er niks aan doen, hij krijgt toch de schuld. In het derde deel, in Havanna in 2004, is hij een zeventiger die in Cuba in een ziekenhuis is behandeld. Het lijkt uitzichtloos want hij hangt verlamd in een stellage boven zijn bed.

Ik vond dit boek o.a. speciaal door diverse vondsten. Ik herinner me dat Tin vond dat men zijn vader alleen zocht op plaatsen waar hij niet was. Een heerlijke roman.

Info

[Op librisprijs](#)

[Op bazarow.com](#)

Schrijver

[Thomése, P.F.](#)

Jaar uitgebracht

2015

Jaar gelezen

2023

Genre

Fictie