

Koffiebars en carabinieri

Een ander boek over Italië

Dat is de ondertitel van dit leuke boek over Italië. De schrijfster is ooit verliefd geworden op Italië, op het Italiaans en op een Italiaan. Ze heeft een mooi boek geschreven over Italiaanse onderwerpen uit verschillende streken en steden van Italië, over de gewoonten en over de gerechten: pasta, pizza, koffie, de Vespa, carabinieri, de geschiedenis van Italië enz. De verhalen gaan voorbij aan de clichés en vertellen alle wel iets dat je nog niet wist. Je dwaalt het halve land door. Vlot en met liefde voor het land geschreven. Als je van Italië houdt moet je dit boek een keer lezen. Neem het mee als je met vakantie gaat. Naar Italië natuurlijk.

Info

[Recensie in Trouw](#)

[Op de site van Miriam Bunnik](#)

Schrijver

[Bunnik, Miriam](#)

Jaar uitgebracht

2021

Jaar gelezen

2023

Genre

Non-fictie