

De buitenvrouw

Lekker vlot geschreven roman over de blanke Theo en Iris van Surinaamse afkomst, die in de ogen van Theo veel kleuren heeft, Iris dus. Beiden zijn docent aan een middelbare school en in een gezamenlijk tussenuur gaan ze wekelijks vreemd met elkaar. Dat komt uit. Een groot deel van het boek gaat over racisme, waarover Theo zich politiek correct opwindt, terwijl Iris het gewoon uit de praktijk kent.

Schrijver

[Zwagerman, Joost](#)

Jaar uitgebracht

1994

Jaar gelezen

2022

Genre

Fictie

Informatie

[Bazarow.com met recensie](#)