

Finale

Een moderne oude roman

Dit boekje, gedrukt in 1961, uitgegeven als pocketsalamander, kostte ooit f 1,75. Het is in mijn geboortjaar in Utrecht geschreven. Het stond al meer dan 40 jaar in mijn kast. Toch was ik er nooit aan begonnen het te lezen. Ik dacht bij Ina Boudier-Bakker aan saaie boeken. We kenden haar naam wel van het vak Nederlands op de middelbare school en verlicht door de *Sol Iustitiae* kende ik de Ina Boudier-Bakkerlaan, van de studentenflats.

Nu was ik er vlak na nieuwjaarsdag toch maar eens aan begonnen. *Finale* is een prachtig geschreven boek. Het verhaal is zeker de moeite waard. Een oude vrouw wil eens ergens anders wonen en vluchten voor wat er in de laatste twee jaar is gebeurd. Ze wil even afstand nemen van haar volwassen kinderen. Het meest getroffen was ik door de manier hoe de schrijfster in korte zinnen snel schakelt tussen wat er gebeurt in de gedachten van de hoofdpersonen. Het is allemaal raak. Een heel modern boek eigenlijk.

En ja, eerlijk gezegd, denk ik dat je wat ouder moet zijn om deze roman te kunnen waarderen, om sympathie te kunnen voelen met de hoofdpersoon. Goed dat het wat langer in de boekenkast mocht staan.

Schrijver

[Boudier-Bakker, Ina](#)

Jaar uitgebracht

1957

Jaar gelezen

2022

Genre

Fictie

Informatie

[Een klein stukje op Goodreads](#)