

De jaloezieman

Echte Nesbø

Klein boekje, geschenk van de boekhandel, oorspronkelijke titel *Sjalusimannen*. Een boek dat je cadeau krijgt, is altijd leuk om te lezen. *De jaloezieman* is een echte Nesbø. Het verhaal speelt zich af op het Griekse Kalymnos, waar de Griekse speurneus Nikos Balli (ja, met traumatisch verleden) niet vanaf kan door de ruwe zee. Halverwege het verhaal begon het mij te dagen hoe het zou aflopen. Maakt niet uit. Lekker lezen.

Schrijver

[Nesbø, Jo](#)

Jaar uitgebracht

2021

Jaar gelezen

2021

Genre

Fictie

Informatie

[Op Hebban](#)