

Dichtertje

Broeierig

Met [De uitvreter](#), [Titaantjes](#) en [Mene tekel](#) in één boek. *Dichtertje* vind ik een beetje triestig, vanwege het onvervulde verlangen, over het leven zoals het had kunnen zijn als je iets meer lef had gehad. En als je dan toch de stap zet, gaat het alsnog mis. Er komen voor mij bekende plaatsen in voor zoals een plaats aan de IJssel en Nijmegen. Dichtertje heeft een tante in Oldenzaal.

Ook weer een eeuw geleden geschreven in de tijd van de jeugd van mijn ouders. De lamp wordt bijvoorbeeld nog met een lucifer aangedaan. Er is al openbaar vervoer met de tram en de trein. Als je boeken leest die in die tijd spelen, zie je ook dat er mensen waren die een inkomen hadden en een dak boven het hoofd en eten en vervoer.

Het is een verhaal met meer spanning dan de andere van Nescio. Dat komt door de groeiende broeierigheid, waarover je je gaat afvragen hoe het zal eindigen. Ik denk dat dat in die tijd best modern was.

Schrijver

[Nescio](#)

Jaar uitgebracht

1917

Jaar gelezen

2021

Genre

Fictie

Informatie

[Op Wikipedia](#)

[Op scholieren.com](#)