

De arme student

Verhalen

Het tweede verhaal "*Zonder honger, zonder medelijden*" in het boek spreekt me meer aan, vooral door de loop van de zinnen. Het leest soms als een gedicht.

Het zou uitgebracht zijn in 1989 maar toen was Anna Blaman al overleden (1960).

Schrijver

[Blaman, Anna](#)

Jaar uitgebracht

1989

Jaar gelezen

2020

Genre

Fictie

Informatie

[Op DBNL](#)